

VAN HET GEBED - 4e bede



Geef ons heden ons dagelijks brood,

Moeilijke woorden:

- nooddrift = wat nodig is
- erkennen = leren zeggen / belijden
- alle goed = al het goede
- noch = ook niet
- gaven = wat God geeft
- gedijen = helpen
- derhalve = daarom
- aftrekken = afhaken
- stellen = zetten



Zondag 50



Wilt U elke dag weer opnieuw eten en drinken geven?
U weet wat we nodig hebben.



125. Wat is de vierde bede? En wat betekent dit?



We hebben Uw Zegen nodig

(schrijf het antwoord op in je eigen woorden)
