

## Vragen bij de avondpreek van 3 april 2026

### Goede Vrijdag

**Tekst:** Johannes 19 vers 30:

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; en het hoofd buigende, gaf den geest.

**Thema:** Het zesde kruiswoord

#### 1. Vragen bij de eerste gedachte: **Spreekt de Zoon**

- a) De Heere Jezus is gekruisigd op Golgotha. Wat heeft de Heere Jezus al gezegd?
- b) Dan roept de Heere Jezus: "Het is volbracht." Wat betekenen deze woorden?
- c) Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee?
- d) Alles is volbracht. Wat betekent dit voor jou?

#### 2. Vragen bij de tweede gedachte: **Hoort de Vader**

- a) Wat betekende dit kruiswoord voor God de Vader?
- b) Wanneer hoor je in de Bijbel nog meer het woord 'volbracht'?

#### 3. Vragen bij de derde gedachte: **Verschrikt de duivel**

- a) Wat is alle jaren door het werk van de duivel?
- b) De duivel schrikt van het zesde kruiswoord van de Heere Jezus. Leg dit eens uit.
- c) Wie is de Grote Overwinnaar?

#### 4. Vragen bij de vierde gedachte: **Vertroost de zondaar**

- a) Wat betekent het zesde kruiswoord voor jou?
- b) Wat hebben we nodig om de troost in deze woorden te kennen?
- c) Waar moeten we 'amen' op leren zeggen?

#### Verwerkingen:

- De verwerkingen passen bij de preek.