

Vragen bij de ochtendpreek van 10 mei 2026

Tekst: Titus 2 de verzen 11 tot en met 14:

11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen,
12. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
14. Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Thema: De zaligmakende genade van God

1. Vragen bij de eerste gedachte: **Is verschenen**

- a) Wat leer je over (de brief aan) Titus?
- b) Naar welk eiland zijn Paulus en Titus gereisd?
- c) Paulus heeft daar het evangelie verkondigd en er zijn christelijke gemeenten ontstaan. Waarom schrijft Paulus deze pastorale brief aan Titus?
- d) Waar gaan de adviezen van Paulus over?

2. Vragen bij de tweede gedachte: **Geeft onderwijs**

- a) In vers 12 gaat het over onderwijzen. Probeer eens uit te leggen wat dit betekent.
- b) Wat bedoelt Paulus met matig, rechtvaardig en godzalig?
- c) Waar gaat het in vers 13 over?
- d) Probeer eens uit te leggen hoe de verschijning van de grote God en Zaligmaker Jezus Christus steeds duidelijker is geworden in de Bijbel?
- e) Wie hebben we nodig om heilig te leren leven?

3. Vragen bij de derde gedachte: **Draagt vrucht**

- a) In vers 14 staat dat de Heere Jezus Zichzelf voor ons gegeven heeft. Wat betekent dit?
- b) Leg eens uit wat reinigen betekent?
- c) Wat leer je over het ijverig zijn in goede werken?
- d) Welk woord of welke zin uit de preek wil je graag onthouden?

Verwerking:

- De kleurplaat past bij de preek.

